

Αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, σε χαιρετούμε με την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

“Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογεννή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.” Ιωάννης γ'16.

Ο Ιησούς Χριστός “όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν αλλ' εαυτόν εκκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι, θανάτου, θανάτου δε σταυρού.” Φιλιππησίους 6'6-8. Και όλα αυτά θα αναρωτιέσαι αγαπητή ψυχή γιατί;

Γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός “ήλθε για να ζητηση και να σώση το απόλωλως.” Λουκάς ιθ' 10

Κάποτε "οι Φαρισαίοι είπαν «προς τους μαθητάς Αυτού, Γιατί ο διδάσκαλος σας τρώγει μετά των Τελώνων και των αμαρτωλών ; Ο δε Ιησούς άκουσας, είπε προς αυτούς : Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαινοντες, αλλ' οι πάσχοντες.Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι " Ελεον θέλω, και ουχι θυσίαν", Διότι δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν." Ματθαίος θ'11-13

Σήμερα ο Ιησούς Χριστός σε καλεί. Έλθετε προς Με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν Μου εφ' υμάς, και μάθετε απ' Εμού διότι πράος Είμαι και ταπεινός την καρδιαν και θέλετε εύρει ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός Μου είναι καλός, και το φορτίον Μου ελαφρόν." Ματθαίος ια'28-30.

Εάν αυτή τη στιγμή, που διαβάζεις αυτή την επιστολή, νιώθεις κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και φορτωμένος από το βάρος αυτής της ζωής . Εάν δεν έχεις δώσει μέχρι τώρα την "φάτνη" της καρδιάς σου να γεννηθεί ο Χριστός, μάθε ότι ο Κύριος Σου λέει : "Ίδού , ίσταμαι εις την θύρα και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής Μου και άνοιξη την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ'αυτού και αυτός μετ' Εμού." Αποκάλυψις γ'20.

Αυτή την στιγμή κάνε μία αρχή γνωριμίας με τον Αναστημένο Ιησού . Πάρε τον Λόγο του

Θεού στα χέρια σου και ζήτησε από Αυτόν ότι δεν μπορεί να σου δώσει κανείς πάνω στην Γη Την Σωτηρία της ψυχής σου.

"Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον Μου, και πιστεύων εις στον πέφαντά Με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν." Ιωάννης ε'24.

Ζήτησε να σε ελευθερώσει από τα πάθη, τις επιθυμίες και τα δεσμά της αμαρτίας που καταδυναστεύουν την ψυχή σου και σε γεμίζουν θλίψη, στεναχώρια και απογοήτευση.

Ο Κύριος κράζει και λέγει ότι : "Εαν λοιπόν ο Υιός σας ελευθέρωση, όντως ελεύθεροι θέλεται εισθαι." Ιωάννης η'36.

Ευχόμεθα τα λόγια αυτά να τα ευλογήσει ο Θεός μες την καρδιά σου και να κάνεις σήμερα μια αρχή