

Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. (Ιωάννης γ' 03).

Έτσι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν ένας άνθρωπος ευλαβής, διδάσκαλος του Ισραήλ. Δεν ήξερε γι' αυτό το σημαντικό θέμα. Δεν είχε προσωπική εμπειρία. Κι όμως ο Θεός μέσα στο Λόγο Του μας αναφέρει για την αναγέννηση. Στο 3^ο κεφάλαιο στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ο Χριστός συνομιλεί με τον διδάσκαλο του Ισραήλ. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αν πρώτα δεν γεννηθεί άνωθεν. Τι εννοεί όμως ο Χριστός; Ούτε ο Νικόδημος μπόρεσε να καταλάβει. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί να ξαναμπει στην κοιλιά της μητέρας και να ξαναγεννηθεί; Φυσικά όχι.

Ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα λόγια δεν εννοεί την φυσική γέννηση αλλά την πνευματική . Πρέπει ο Χριστός να γεννηθεί σε κάθε καρδιά. Άλλωστε ο λόγος του Θεού αναφέρει πως: Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. (Ιωάννης γ' 06).

Και πώς μπορεί ο Χριστός να γεννηθεί σε κάθε καρδιά; Ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού και τον δέχεται σαν σπόρο που πέφτει σε καρδιά καλή και αγαθή, συλλαμβάνει το Χριστό, ο οποίος γεννιέται στη ζωή του. Και αυτό γιατί ο Λόγος του Θεού αναγεννά τον άνθρωπο ζωοποιεί τον άνθρωπο, τον κάνει νέο κτίσμα. Είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδιάς (Πρός Εβραίους δ' 12).

Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε πως κάθε άνθρωπος για να σωθεί και να μπορέσει να μπει στην ουράνια και αιώνια βασιλεία όπου ο ίδιος ο κύριος μας έχει ετοιμάσει, πρέπει να αναγεννηθεί να αλλάξει ριζικά η ζωή του. Πρέπει να αποβάλει όλες εκείνες τις συνήθειες του κόσμου, πάθη, επιθυμίες της σαρκός και να δεχτεί το Χριστό σαν προσωπικό του Σωτήρα. Να αναγνωρίσει την αμαρτωλή του φύση και να αφήσει το Χριστό με το αίμα του να πλύνει και να καθαρίσει τις αμαρτίες του. Και έτσι να ζήσει μία νέα ζωή, απαλλαγμένη από κάθε τι στο οποίο ο ίδιος ο Θεός δεν αρέσκεται.

Και εύλογα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: Μα εγώ που έχω κάνει τόσα, εγώ που αμαρτάνω συνέχεια, εδώ στο αδιέξοδο που είμαι μπορεί ο Θεός να με συγχωρήσει και να με αναγεννήσει; Εγώ που είμαι μακριά από την εκκλησία μπορεί ο Χριστός να με δεχτεί και πάλι;

Αγαπητέ φίλε-η ο ίδιος ο Κύριος μας λέει: Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και

πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.(Ματθαίος ια' 28). Αυτή την ώρα που διαβάζεις αυτό το άρθρο ο Χριστός καλεί και εσένα να σε πλύνει να σε σώσει. Να σε κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού Το άγιο αίμα που χύθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχει τη δύναμη να σε σώσει. Ναι!! ο Ιησούς Χριστός πέθανε και για σένα για να έχεις ζωή αιώνιο. Εσύ απλά ζήτησε το. Και εκείνος αμέσως θα απαντήσει θα σε βγάλει από το αδιέξοδο, θα διώξει τη θλίψη. Είναι αυτός που θα αναλάβει τη ζωή σου. Θα είσαι ένα νέος άνθρωπος νεκρός ως προς αυτό τον κόσμο γεμάτος όμως με την αγάπη και την ειρήνη του Χριστού. **Όθεν εάν τις ήγαι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγγειναν νέα**
(Β' Κορινθίους ε' 17).

Ο Κύριος μας σου απλώνει το χέρι. Τρέξε σε αυτόν και θα σε βοηθήσει να περπατήσεις με τη δύναμη Του σε μία καινούργια, ευλογημένη ζωή.