

«Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσῃ εἰς εσάς ταῦτα εἰς τας ἐκκλησίας· ἐγώ εἶμαι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαβὶδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὁ ὀρθρινός» (Αποκάλυψις, κβ' :16)

Τα Χριστούγεννα, γιορτάζονται σε ὅλο το χριστιανικό κόσμο, μια φορά το χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι μια γιορτὴ ενθύμησης τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Επίσης μια φορά το χρόνο γιορτάζεται ἡ γιορτὴ τῆς ενθύμησης τῶν παθῶν καὶ τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου, τὸ γνωστὸ Πάσχα. Βέβαια καλὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀκούγονται ἔστω καὶ γιὰ λίγες μέρες τὸ χρόνο, οἱ μεγάλες ἀλήθειες τῆς ἐνανθρώπισης, τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀνάστασης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ενθύμηση ὅτι ὁ Ἰησούς Χριστός εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποῦ γεννήθηκε, θυσιάστηκε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νὰ ὁδηγήσῃ κάθε ἄνθρωπο ποῦ λέει ὅτι πιστεύει στὸν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ προβληματιστεῖ, στὸ ἀν καὶ κατὰ πόσο τὸ σωτήριο ἔργο τοῦ Κυρίου, ἐκπληρώνεται στὴ ζωὴ τοῦ.

Με στόχο ἓνα καρποφόρο προβληματισμὸ θα ἀναφέρουμε κάποιες σκέψεις μας, σχετικὲς με τὸ ἄστρο· ποῦ ἐμφανίστηκε με τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ ὁδήγησε τοὺς μάγους· στὸ σπίτι ποῦ βρισκόταν ὁ Κύριος, ὅπου Τὸν προσκύνησαν καὶ Τοῦ πρόσφεραν τὰ πολυτίμα δῶρα τοὺς.

Διαβάσουμε σχετικὰ: «Ἀφοῦ δε ἐγεννήθη ὁ Ἰησούς ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν ἦλθον εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες· Ποῦ εἶναι ὁ γεννηθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; διότι εἶδομεν τὸν ἀστὴρα αὐτοῦ ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἦλθομεν διὰ νὰ προσκυνήσωμεν αὐτόν. Ἀκούσας δε Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς, ἐταράχθη καὶ πάσα ἡ Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ,· καὶ συνάξας πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἠρώτη νὰ μάθῃ παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Ἐκεῖνοι δε εἶπον πρὸς αὐτόν· Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· διότι οὕτως εἶναι γεγραμμένον διὰ τοῦ προφήτου·· Καὶ συ, Βηθλεὲμ, γῆ Ἰούδα, δὲν εἶσαι οὐδόλως ἐλαχίστη μετὰ τῶν ἡγεμόνων τοῦ Ἰούδα· διότι ἐκ σοῦ θέλει ἐξέλθει ἡγούμενος, ὅστις θέλει ποιμάνει τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραὴλ. Τότε ὁ Ἡρώδης καλέσας κρυφίως τοὺς μάγους ἐξηκρίβωσε παρ' αὐτῶν τὸν καιρὸν τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ, εἶπε· Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἀφοῦ δε εὗρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, διὰ νὰ ἔλθω καὶ ἐγὼ νὰ προσκυνήσω αὐτό. Ἐκεῖνοι δε ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἀνεχώρησαν· καὶ ἰδοὺ, ὁ ἀστὴρ τὸν ὁποῖον εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προεπορεύετο αὐτῶν, ἕως οὗ ἐλθῶν ἐστάθη

επάνω όπου ήτο το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατόναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδη, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών» (Ματθαιός, β' :1-12)

Αρχικά διευκρινίζοντας λέμε ότι η λέξη 'μάγοι', δεν έχει τη σημερινή έννοια, αλλά αναφέρεται σε ανθρώπους που ανήκαν στη περσική θρησκευτική κάστα των μάγων. Όπως προκύπτει από τη βιβλική περιγραφή, αυτοί οι μάγοι παρατηρούσαν μεν τα αστέρια, αλλά και ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα της προφητείας που αναφέρει: «...Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ...» (Αριθμοί, κδ' :17). Έτσι εξηγείται πως σύνδεσαν την εμφάνιση αυτού του καινοφανούς αστέρα με τη γέννηση του βασιλιά των Ιουδαίων. Έχοντας αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στις καρδιές τους, όπως και την επιθυμία να προσκυνήσουν το νέο βασιλιά, ξεκίνησαν αυτό το πολυήμερο και επίπονο ταξίδι. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τη φύση αυτού του αστέρα (σύνοδος πλανητών, κομήτης, υπερκαινοφανής κ.α.). Αυτό που εμείς με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτός ο αστέρας δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίων φαινομένων αλλά ενεργειών καθοδηγούμενων από τον Πατέρα Θεό, όπως ήταν η εμφάνιση του αστέρα με τη γέννηση του Κυρίου, η επανεμφάνισή του στους μάγους μετά την αναχώρησή τους από το βασιλιά Ηρώδη και η οδηγός πορεία του, μέχρι πάνω από το σπίτι που ήταν ο γεννηθείς Χριστός.

Δηλαδή ο Θεός ενεργεί με θαυμαστά σημεία, σε ανθρώπους που βλέπει ότι έχουν πίστη στη μέγιστη επαγγελία της ενανθρώπισης του Υιού Του και Σωτήρα Ιησού Χριστού και θέλουν με όλη τους τη καρδιά να Τον γνωρίσουν και να Τον ακολουθήσουν. Αυτή η πίστη βασίζεται στο γραμμένο λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αλλά δεν αρκεί να έχει κάποιος μόνο μία νοητική γνώση για τον Κύριο και το έργο Του μελετώντας το λόγο, αλλά να εκζητήσει τον Κύριο προσευχόμενος ένθερμα, ώστε να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει σχετικά, απευθυνόμενος σε κάποιους Ιουδαίους: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αιταίς έχετε ζών

αιώ νιον• και εκείνοι είναι αι μαρτυρούσαι περι εμού• πλιν δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν»

(Ιωάννης, ε' :39,40). Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα ανώ φελης γνώ σης του λόγου του Θεού, είναι αυτή που είχαν οι αρχιερείς και γραμματείς στους οποίους απευθύνθηκαν οι μάγοι. Γνώ ριζαν βάσει του λόγου πού γεννιέται ο Χριστός αλλά κανένας τους δεν ενδιαφέρθηκε να πάει με τους μάγους να Τον βρει και να Τον προσκυνήσει.

Αντίστοιχα το να γιορτάζει κάποιος τα Χριστούγεννα, χωρίς να έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα από τη δουλεία στην αμαρτία και ακόμη χειρότερα χωρίς να πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία, είναι γεγονός άνευ ουσίας.

Η εορτή των Χριστουγέννων θα αποκτήσει νόημα, όταν αποτελέσει αφορμή εκζήτησης του Κυρίου για όποιον δεν Τον έχει γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Όποιος κάνει αυτό το βήμα θα γνωρίσει την αλήθεια της υπόσχεσης του Κυρίου, 'Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού'

(Αποκάλυψις, γ' :20), ο δε

Πατέρας Θεός θα τον αναγεννήσει και θα αρχίσει να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα.

Συνοψίζοντας λέμε ότι το έργο του άστρου των Χριστουγέννων που οδήγησε τους μάγους στο Χριστό, το εκτελούν σήμερα, αφενός όλοι όσοι έχουν τον Ιησού Χριστό γεννημένο και σε πρώ τη θέση μέσα στην καρδιά τους, με αποτέλεσμα η ζωή τους να είναι το φως Του μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και αφετέρου ο γραπτός λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ας μη θεωρεί κανείς ότι η Αγία Γραφή ήταν μόνο για τότε, ούτε να την έχει ξεχασμένη σε ένα ράφι στο σπίτι του, αλλά να την ανοίξει και να την μελετάει, ζητώ ντας από τον Ιησού Χριστό να τον βεβαιώ σει ότι είναι ζωντανός και αληθινός. Ο Κύριος, σαν αστέρας 'λαμπρός και ορθρινός'

θα λάμψει με το φως Του, ενεργώ ντας στην προσωπική του ζωή έργο σωτηρίας

'διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος' (Τίτον, γ' :5). Αμήν.