

«Σεις όμως, αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το ἐλεος του Κυρίου ημών ν Ιησού Χριστού εις ζωὴν αιώνιον.» (Ιούδα, α': 20,21)

Ο ἀνθρωπος εφ' ὅσον είναι πλασμένος 'κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού', νοιώ θει την ανάγκη να έχει επικοινωνία με τον δημιουργό του. Οι πρωτόπλαστοι, Αδάμ και Εύα, πριν την πτώση τους, είχαν καθημερινή επικοινωνία με το Θεό. Με την παρακοή τους στο θέλημα του Θεού μπήκε η αμαρτία και ο θάνατος στη ζωὴ τους και αυτή η ἀμεση επικοινωνία με τον Δημιουργό τους διακόπηκε.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ἤρθε για να αποκαταστήσει τη χαμένη αυτή επικοινωνία, πληρώ νοντας για τις αμαρτίες όλων των ανθρώ πων πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εφόσον ο ἀνθρωπος πιστέψει στον Ιησού Χριστό και βαπτιστεί στο νερό, σώζεται και γίνεται παιδί του Θεού (Μάρκος, ις': 16). Ο Κύριος Ιησούς με τη θυσία Του, ἔδωσε τη δυνατότητα, σε όλους μας που πιστεύουμε σ' Αυτόν, τον δικό Του Ουράνιο Πατέρα Θεό, να Τον κάνει και δικό μας .

Για τον χριστιανό, η εν Πνεύματι Αγίω και όχι τυπική προσευχή, είναι απαραίτητη για τη νικηφόρα ἐκβαση του επίγειου αγώνα του. Η προτροπή του Κυρίου Ιησού είναι, '

Αἰτείτε, και θέλει σας δοθῆναι ζητείτε, και θέλετε ευρεῖν κρούετε και θέλει σας ανοιχθῆναι διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθῆναι'.

Βέβαια ο ίδιος ο Κύριος θέτει πρώτα ιεραρχία στα αιτήματά μας λέγοντας,

'Άλλα ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθῆναι'

(Ματθαίος, ζ' 33, ζ': 7-8).

Επίσης, 'Ἐλεγε δε καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς περὶ τοῦ ὅτι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται καὶ να μη αποκάμνωσι, ... , ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν τῶν εκλεκτῶν αὐτού, τῶν βοῶν ντων πρὸς αὐτὸν ημέραν καὶ νύκτα, αν καὶ μακροθυμή δι' αὐτούς; σας λέγω, ὅτι θέλει κάμει την εκδίκησιν αὐτῷ ν ταχέως. Πλὴν ο Υἱός του ανθρώ που ὄταν ἐλθῇ, ἀρά γε θέλει ευρεῖ την πίστιν επὶ τῆς γῆς;' (Λουκᾶς, ιη': 1,7-8).

Οπότε ο Κύριος θέλει πάντοτε να προσευχόμαστε καὶ να μην αποκάμουμε, αλλὰ να περιμένουμε με πίστη ὅτι θα απαντήσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Πατέρας Θεός, έχει βάλει σαν κριτήριο της

ευαρέσκειάς Του, την πίστη μας σε Αυτόν: 'Χωρίς δε πίστεως αδύνατον να ευαρεστήσῃ τις εις αυτόν διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν, πρέπει να πιστεύσῃ, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν'

(Εβραίους, ια': 6).

'Ένα ωραίο γραφικό παράδειγμα πίστης και ταπείνωσης είναι η γυναίκα η Χαναναία η οποία βρήκε τον Κύριο Ιησού και τον παρακαλούσε να βγάλει το δαιμόνιο από την κόρη της, αλλά εκείνος αρχικά δεν της αποκρίθηκε. Έπειτα οι μαθητές είπαν στον Κύριο να την διώξει και εκείνος της είπε ότι στάλθηκε στα απολωλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Η γυναίκα τον προσκύνησε, και Του είπε να την βοηθήσει, αλλά εκείνος της είπε, 'δεν είναι καλό να πάρει κάποιος το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλάκια'. Εκείνη του απάντησε, 'ναι Κύριε αλλά και τα σκυλιά τρώ νε από τα πεσμένα ψίχουλα του τραπεζιού των κυρίων τους'.

Τότε ο Κύριος της
'ω γυναίκα,

μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα αυτό που θέλεις',
, και γιατρεύτηκε η κόρη της εκείνη την ώρα (Ματθαίος, ιε': 22-28).

Βλέπουμε ότι η γυναίκα της οποίας η κόρη είχε δαιμόνιο, ήλθε από τα μακρινά μέρη της, να ζητήσει με πίστη από τον Χριστό να της θεραπεύσει την κόρη. Αρχικά έλαβε αρνητική και στη συνέχεια προσβλητική 'κατ' ανθρώπους' απάντηση μιας και ο Κύριος την παρομοίωσε με τα 'σκυλάκια'. Εκείνη όμως με πίστη και ταπείνωση απαίτησε με παρρησία το 'ψίχουλο' που σαν 'σκυλάκι' δικαιούταν και τελικά έλαβε την απάντηση που ήθελε. Αυτό που συμπεραινουμε είναι ότι ο Κύριος στην εκζήτηση ενός αιτήματος με πίστη δεν μπορεί να πει όχι, παρότι αρχικά δεν απαντάει, όμως ακούει και τελικά κάνει έκβαση.

Επί πλέον πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας Θεός θα απαντήσει θετικά σε αιτήματα που είναι σύμφωνα με το θέλημά Του: 'Και αύτη είναι η παρρησία την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι, εάν ζητώ μεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ότι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού'

(Α' Ιωάννου, ε': 14-15).

Γι' αυτό όταν προσευχήθηκε επανειλημμένα ο απόστολος Παύλος για θεραπεία, ναι μεν ο Κύριος του απάντησε, αλλά του απάντησε αρνητικά: «Και δια να μη υπεραίρωμαι δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μοι εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα, ἀγγελος Σατάν, δια να

με ραπίζη, δια να μη υπεραιρωμαι. Περί τούτου τρις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθή απ' εμού και μοι είπεν, Αρκεί εις σε η χάρις μου διότι η δύναμις μου εν αδυναμίᾳ δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσῃ εν εμοί η δύναμις του Χριστού» (Β' Κορινθίους, ιβ' :7-9). Εδώ, ο Κύριος δεν απαντάει σε αίτημα θεραπείας διότι ο ίδιος ο απόστολος Παύλος εξηγεί ότι ο λόγος είναι αφ' ενός για να μην υπερηφανεύεται ο ίδιος από τις αποκαλύψεις που του δείχνει ο Κύριος και αφ' ετέρου διότι ο Κύριος θέλει να φανερώ σει την δύναμή Του στην αδυναμία τη δική του. Η υπερηφάνεια, όπως ο ίδιος ο Παύλος αναφέρει δια Πνεύματος Αγίου στην πρώ τη επιστολή του στον Τιμόθεο, είναι η καταδίκη του διαβόλου (Α' Τιμόθεον, γ' :6).

Σίγουρα η πίστη και η αγάπη του πιστού στον Κύριο δοκιμάζεται όταν Αυτός καθυστερεί να απαντήσει ή απαντά αρνητικά σε κάποιο αιτήμα του, γι' αυτό οι προσέξουμε να μη απογοητευόμαστε αλλά να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε στον Θεό για τα αιτήματά μας, έχοντας υπόψη το γεγραμμένο: «Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Διότι έχετε χρείαν υπομονής, δια να κάμητε το θέλημα του Θεού, και να λάβητε την επαγγελίαν» (Εβραίους, ι' :35-36).

Στην αναγεννημένη εκκλησία του Κυρίου, οι πιστοί για να προσεύχονται εν Πνεύματι Αγίω, ζητάνε την βάπτιση ή πλήρωση με Άγιο Πνεύμα και αυτό διότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς είπε πως μετά από Αυτόν θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας (Ιωάννης, ιε' :26-27, ις' :7-14) για να «ενδύονται» οι μαθητές δύναμη εξ' ύψους (Λουκάς, κδ' :49). Ο ἀνθρωπος που βαπτίζεται στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από τη πνευματική δύναμη που λαμβάνει, λαλεί όπως το Πνεύμα του δίνει, νέες ή ξένες γλώσσες (Μάρκος, ις' :17, Πράξεις, β' :1-4), για την προσωπική του πνευματική εν Χριστώ οικοδομή και σαν σημείο προς τους απίστους, βέβαια σύμφωνα με την τάξη που ο λόγος του Κυρίου θέτει (Α' Κορινθίους, ιδ' :1-40).

Το Άγιο Πνεύμα είναι πλούσιο σε χαρίσματα μέσα στην αναγεννημένη εκκλησία για να οικοδομεί πνευματικά τους πιστούς. Αυτά τα χαρίσματα είναι: 'λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστη, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών' (Α' Κορινθίους, ιβ' :7-11).

'Ετσι είναι ευάρεστο στο Θεό, για να λειτουργήσει σωστά η

αναγεννημένη εκκλησία Του, σαν σώ μα Χριστού και ‘στύλος και εδραίωμα της αληθείας’, όλα τα μέλη της να προσεύχονται εν Πνεύματι Η Αγίω έτσι ώστε να φανερώ νονται στη ζωή και στο περπάτημά τους πρώ τα ο καρπός (Γαλάτας, ε' :22-26)αλλά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αμήν!