

«Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλείᾳ του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού»(Λουκάς,ζ' :28).

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή Πρόδρομος όπως είναι γνωστός, ήταν προφητευμένος από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν αναφορές στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα, το οποίο βιβλίο χρονολογείται γύρω στο 740-701 π.Χ. , όπου διαβάζουμε την ακόλουθη προφητεία που αφορά τον Ιωάννη: «Φωνή βοώ ντος εν τη ερήμῳ, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου ευθείας κάμετε εν τη ερήμῳ τας τρίβους του Θεού ημών ν»(Ησαΐας,μ':3). Επίσης, διαβάζουμε και στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. : «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον ἄγγελό μου, και θέλει κατασκευάσει την οδόν ἐμπροσθέν μου· καὶ ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεῖ εἰς τὸν ναὸν αυτοῦ, ναι, ο ἄγγελος τῆς διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε· Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ήλίαν τον προφήτην, πριν ἐλθῃ η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής»(Μαλαχίας,γ':1, δ':5). Μάλιστα για την αναφορά του ονόματος ως Ήλια, ο Κύριος είπε: «Ο Ήλιας μεν ἐρχεται πρώτον και θέλει αποκαταστήσει πάντα· σας λέγω ὅμως ὅτι ἡλθεν ἡδη ο Ήλιας, και δεν εγνώ ρισαν αυτόν, αλλ' ἐπραξαν εις αυτόν ὅσα ηθέλησαν· ούτω και ο Υἱός του ανθρώπου που μέλλει να πάθη υπ' αυτῷ ν' και ο ευαγγελιστής Ματθαίος συμπληρώνει: 'Τότε ενόησαν οι μαθηταί, ὅτι περὶ Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς(Ματθαίο,ιζ':11-13). Ο Πατέρας Θεός προ καταβολής του κόσμου, είχε σχεδιάσει το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου πινου γένους, μέσω της ενανθρώπων πισης και θυσίας του Υιού Του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες περί του Ιωάννη καταλαβαίνουμε ότι ήταν μέρος αυτού του σχεδίου· και σαν αληθινός λόγος Θεού· εκπληρώθηκαν.

Ο Ιωάννης είχε αποστολή να κατασκευάσει την οδό του Κυρίου, δηλαδή να προετοιμάσει το έδαφος ώστε σε όσους ανθρώπους θα ερχόταν κοντά του, να τους σύστηνε τον Ιησού Χριστό, ώστε να Τον ακολουθήσουν. Είχε σπουδαίο ρόλο και μάλιστα τον βλέπουμε να είναι στην έρημο, διότι εκεί ήταν το θέλημα του Θεού να πάει και εκεί πήγαιναν οι άνθρωποι και τον άκουγαν. Ο Ιωάννης είχε αποκλειστικό ρόλο να μιλήσει και να κάνει βάπτισμα μετανοίας, ώστε οι άνθρωποι να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους και να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Κανένας άλλος προφήτης δεν βλέπουμε να κάνει βάπτισμα

μετανοίας, το οποίο βάπτισμα ἡταν προμήνυμα για το βάπτισμα σωτηρίας που θα βαπτίζονταν όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό(Μάρκος,ις':16).

Ο Ιωάννης κήρυττε λέγοντας “Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών”(Ματθαίος,γ':2). Τα ίδια ακριβώς οι λόγια έλεγε και ο Κύριος Ιησούς, στην αρχή της διακονίας Του (Ματθαίος,γ':17). Από αυτό συμπεραίνουμε πόσο δυνατός ήταν ο λόγος του Ιωάννη ώστε να τον επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτό που έλεγε ο Ιωάννης άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων ώστε πολλοί ερχόταν σ' αυτόν και βαπτιζόταν εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους.

Ο Ιωάννης δεν επεδίωξε να φτιάξει την ζωή του όπως οι περισσότεροι άνθρωποι αλλά αφιερώθηκε πλήρως, ζώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού γι' αυτόν. Ζούσε σε έρημο τόπο, τρώγοντας ακρίδες και άγριο μέλι και φορώντας ρούχο από τρίχες καμήλας με δερμάτινη ζώνη (Ματθαίος, γ':4). Απ' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ απλός άνθρωπος και του αρκούσαν τα λίγα για να ζήσει χωρίς να στεναχωριέται για τα πολλά που δεν είχε. Ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει ότι τον φροντίζει ο Ουράνιος Πατέρας, Τον εμπιστεύεται σε κάθε ανάγκη του και αρκείται σε αυτά που του δίνει.

Όταν ο Κύριος πήγε να βαπτιστεί,[■] ο Ιωάννης του είπε, ‘Ἐγώ χρείαν ἔχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ ἐρχεσαι προς εμέ;’ και ο Κύριος του απάντησε, “Ἄφες τώ ρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώ σωμεν πάσαν δικαιοσύνην”. Τότε ο Ιωάννης Τον βάπτισε και όταν ο Κύριος βγήκε από το νερό, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει σαν περιστέρι το Άγιο Πνεύμα και να μένει επάνω στον Κύριο και ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς να λέει ‘Ούτος είναι ο Υἱός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην’ (Ματθαίος,γ':13-17).[■] Επιπλέον ο Ιωάννης είχε την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα, επειδή του είχε πει ο Θεός ότι σε όποιον δει[■] να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει πάνω του, αυτός είναι που θα βάπτιζε στο Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης,α':33). Παρατηρούμε ότι οι λόγοι του Θεού για το πώς θα αναγνωρίσει ο Ιωάννης τον Κύριο Ιησού εκπληρώθηκαν κατά τη βάπτιση του Κυρίου, κατά την οποία έχουμε την φανέρωση του Τριαδικού Θεού.

Όπως ο Ιωάννης οδηγήθηκε από τον λόγο του Θεού και αυτός ο λόγος τον έφερε κοντά στον Ιησού Χριστό, έτσι και σήμερα ο γραμμένος λόγος του Θεού που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και ειδικότερα[■] στην Καινή Διαθήκη, μας οδηγεί στον Κύριο Ιησού Χριστό και μας φανερώνει τη σωτηρία που μας προσέφερε με το άμωμο αίμα της θυσίας Του.[■] Γι'

αυτό καλό είναι καθένας που θέλει να λέγεται χριστιανός, να έχει κοντά του μια Καινή Διαθήκη και προσευχόμενος να τη μελετά, για να έρχεται όλο και περισσότερο πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και να Τον ονομάζει ουσιαστικά και όχι τυπικά Κύριο.

Ακόμα και όταν ο Ήρω δης ἐβαλε τον Ιωάννη στην φυλακή επειδή τον ἐλεγχε για την παράνομη γυναίκα που είχε, ο λόγος του Ιωάννη ἀρεσε στον Ήρω δη μιας και τον θεωρούσε ἄνδρα δίκαιο και ἁγιο και τον ευχαριστούσε να τον ακούει (Μάρκος, 5':20). Αυτό σήμαινε ότι το ἔργο του Ιωάννη συνεχιζόταν και μέσα στη φυλακή παρόλο που αυτή η φυλάκιση αποτελούσε γι' αυτόν μια μεγάλη δοκιμασία. Αυτό το λέμε διότι πρέπει να περίμενε ο Κύριος τον οποίο σύστησε στους ανθρώ πους, να έκανε κάποια ενέργεια ώ στε να ελευθερωνόταν από την φυλακή. Γι' αυτό όσο ἐβλεπε ότι οι ημέρες περνούσαν και αυτός παρέμεινε φυλακισμένος, η πίστη του ότι ο Κύριος ήταν ο Υιός του Θεού, κλονίστηκε. Το μέγεθος και η διάρκεια της δοκιμασίας τον έκαναν να αμφισβητήσει αυτά που είδε και άκουσε. 'Ομως δεν άφησε να παραμένει η αμφιβολία μέσα του, αλλά από τη φυλακή που βρισκόταν ἔστειλε δύο μαθητές του και ρώ τησαν τον Κύριο, 'συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώ μεν;' Ο πράος Κύριος, που σαν Θεός γνωρίζει και κατανοεί τις ασθένειες και τις πτώσεις μας, απάντησε, 'υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί' (Ματθαίος, 1α':2-4). Ολοκληρώ νοντας λέμε ότι ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ευαρέστησε τον Θεό με το περπάτημά του και εκπλήρωσε το ἔργο που του ανέθεσε. 'Όταν για λίγο σκανδαλίστηκε, απευθύνθηκε στον Κύριο και Αυτός του απάντησε. 'Ετσι και όλοι εμείς που έχουμε γεννηθεί 'άνωθεν' από τον Θεό και Τον επικαλούμαστε Πατέρα, ας πηγαίνουμε κοντά Του, προσευχόμενοι δια του Ἅγιου Πνεύματος και ας μελετάμε προσεκτικά τον γραμμένο λόγο Του, για να μας φανερώ νει τί ἔργο θέλει να πράττουμε και να μας δίνει δύναμη να το εκτελούμε. Αμήν!