

«Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες, Ειπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; Και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος, κδ' :3).

«Οταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας· διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας» (Λουκάς, κα' :28).

Υπάρχει μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν, λαμβάνουν και θα λάβουν χώρα από τη στιγμή που ρωτήθηκε ο Κύριος από τους μαθητές Του και απάντησε για τα σημεία της παρουσίας Του και της συντέλειας· του αιώνος (Ματθαίος, κδ' :3-51, Μάρκος, ιγ' :1-37, Λουκάς, κα' :5-38).

Ο Κύριος, σαν αληθινός Θεός, γνωρίζει το τι μέλλει να γίνει, γι' αυτό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όπως έχουν επαληθευθεί μέχρι σήμερα, αρκετά από τα σημεία που είπε ο Κύριος, θα επαληθευτούν και τα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια, διαβάζοντας το 21ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου, και έχοντας υπόψη τα σχετικά κεφάλαια, 24ο Ματθαίου και 13ο Μάρκου, θα σχολιάσουμε αυτά που απάντησε ο Κύριος, στην ερώτηση των μαθητών Του.

Ο Κύριος αρχικά τους είπε να προσέχουν να μην πλανηθούν από ανθρώπους που θα έλθουν στο όνομά Του, λέγοντας ‘Εγώ είμαι’ και ‘Οι καιρός πλησίασε’ και τους εφιστά την προσοχή να μην πάνε πίσω τους.

Αναζητώ ντας σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου, για ανθρώπους που έχουν ισχυρισθεί ότι είναι ο Ιησούς, θα βρούμε αρκετούς, ακόμα και σύγχρονους και το τραγικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς πλάνησαν και πλανούν χιλιάδες ανθρώπους, οδηγώντας τους ακόμα και στο θάνατο. Αυτά που διαβάζουμε είναι μια εκπλήρωση της προφητείας του Κυρίου ότι θα έρθουν κάποιοι στο όνομά Του ή που θα λένε ότι είναι αυτοί ο Χριστός.

Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τον Θεόν και με τον γραμμένο λόγο Του, είναι βέβαιο ότι θα πλανηθούν. Ο λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγμα Θεού και θα γίνει πρώτη η ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ και στη συνέχεια η μεταμόρφωση και αρπαγή των φρόνιμων πιστών σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα (Α' Θεσσαλονικείς, δ' :16-17).

Συνεχίζοντας ο Κύριος είπε στους μαθητές Του ότι θα ακούσουν για πολέμους και ακαταστασίες, ότι θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και

βασιλεία εναντίον βασιλείας. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι από τότε έως τις σύγχρονες ημέρες μας, έχουν γίνει και γίνονται πολλοί πόλεμοι μεταξύ των εθνών, με αποκορύφωμα τους δύο παγκόσμιους πολέμους του εικοστού αιώνα, που είχαν απολογισμό εκατομμύρια νεκρούς.

Ακόμη ο Κύριος τους είπε ότι θα γίνουν κατά τόπους μεγάλοι σεισμοί, πείνες, λοιμοί και θα είναι φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό.

Σεισμοί γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει στο παρελθόν πολλοί, με χιλιάδες θύματα και βλέπουμε ότι γίνονται πολλοί και στις μέρες μας.

Οι πείνες επίσης δεν έχουν σταματήσει και υπάρχουν και στις μέρες μας εκατομμύρια άνθρωποι που υποσιτίζονται, οι περισσότεροι σε υποανάπτυκτες χώρες της Αφρικής, άλλα και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Οι λοιμοί, δηλαδή θανατηφόρες ασθένειες είτε σαν επιδημίες, είτε σαν πανδημίες, όπως ξέρουμε υπήρξαν αρκετοί μέχρι σήμερα με εκατομμύρια νεκρούς. Οι πιο πρόσφατες πανδημίες με πολλά θύματα, είναι αυτή της ισπανικής γρίπης που εκδηλώθηκε το 1918, με 17 ως 50 εκατομμύρια νεκρούς και αυτή του κορωνοϊού της Γουχάν (Covid-19), που εκδηλώθηκε το 2019 και που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί ένα παγκόσμιο πλήγμα στην ανθρωπότητα, με πάνω από 5 εκατομμύρια νεκρούς, μέχρι σήμερα.

Ο Κύριος αναφέρει ακόμη για φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό. Οι συμβατικές ή οι πυρηνικές βόμβες που ρίχνουν τα αεροπλάνα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και χιλιάδες θύματα, όπως και οι πύραυλοι με συμβατικές ή πυρηνικές κεφάλες, είναι μερικά από τα φόβητρα από τον ουρανό. Οι εκρήξεις των πυρηνικών βομβών στις Ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που έλαβαν χώρα στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 αντίστοιχα, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα δεκάδες χιλιάδες θύματα, αποτελούν την πιο φανερή εκπλήρωση αυτής της προφητείας του Κυρίου.

Ακόμα ο Κύριος τους είπε ότι θα τους καταδιώξουν και θα τους βάλουν σε φυλακές και ότι θα τους φέρουν μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες εξαιτίας του Ονόματός Του και τότε να μη προμελετούν τι θα πουν, διότι ο ίδιος θα τους δώσει σοφία στο τι θα πουν, ώστε να μη μπορούν να αντιλέγουν οι εναντίοι. Επιπλέον τους είπε ότι θα παραδοθούν από γονείς, αδελφούς, συγγενείς και φίλους και ότι κάποιους από αυτούς θα επιτρέψει να τους σκοτώσουν και ότι θα μισούνται από όλους εξαιτίας Του, αλλά δεν θα χαθεί τρίχα από το κεφάλι τους, αν βέβαια υπομείνουν έως τέλους.

Εκπληρώ σεις αυτών των προφητειών του Κυρίου, βλέπουμε τόσο μέσα στο βιβλίο των Πράξεων, με ωφεληκόσιες, ξυλοδαρμούς, θανατώσεις και διωγμούς των πρώτων αδελφών μας, όσο και στη μετέπειτα εκκλησιαστική ιστορία με τους μεγάλους διωγμούς των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, την ‘Ιερά Εξέταση’ και με τους νεώτερους διωγμούς αθεϊστικών ή «θεοκρατικών» καθεστώτων.

Συνεχίζοντας ο Κύριος τους είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα περικυκλωθεί από στρατόπεδα, θα αλωθεί και ότι θα είναι κάτω από τον έλεγχο άλλων εθνών, μέχρι να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Αυτή η προφητεία του Κυρίου ως προς την άλωση, εκπληρώθηκε το 70μ.Χ. όταν ο Τίτος πολιόρκησε και κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και ως προς την απελευθέρωση, άρχισε να εκπληρώνεται το 1948, με την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Μετά ο Κύριος τους είπε για σημεία στον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια, ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο των επερχόμενων δεινών σε όλη την οικουμένη και αυτό γιατί οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν και τότε θα Τον δουν να έρχεται με δύναμη και δόξα πολλή.

Τέλος συστήνει στους μαθητές Του, να προσέχουν ώστε να μην βαρύνουν οι καρδιές τους από κρατιάλη, μέθη και βιοτικές μέριμνες και να αγρυπνούν προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, για να καταξιωθούν να εκφύγουν όλα όσα μέλλουν να συμβούν και να σταθούν νικητές μπροστά Του.

Συνοψίζοντας λέμε σαν συμπέρασμα των προαναφερθέντων, ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Μπορεί να πέρασαν περίπου 2000 χρόνια από τότε που ο λόγος του Θεού αναφέρει αυτό το συμπέρασμα (Φιλιππησίους, δ':5), αλλά όσα χρόνια και αν περάσουν ακόμα, να γνωρίζουμε ότι ‘Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώ σι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν’ (Β' Πέτρου, γ':9). Αμήν!